



Kerkbrief Hervormde gemeente
Wijk 2 Bennekom
Protestantse Gemeente Bennekom
in wording



Zondag 22 juli 2018

kleur: groen

Dienst:



Oude kerk om 18.30 uur

Voorganger: Prop. Joh. Mulder, Hilversum

Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Ouderling van dienst: mevr. Hans Egberts

Diaken van dienst: mevr. Joke Faber

Lector: mevr. Gemma Meurs

Collecten:

Diaconie : Het Passion, Hummelo

Kerk : Algemeen kerkenwerk



Denkt u bij de uitgang ook aan de zendingsbussen?



Kopij / afkondigingen voor deze kerkbrief:

Uiterlijk woensdag vóór 18:00 inleveren bij: Michiel van der Leeuw,
scriba kerkenraad wijk 2. Email: scribawijk2@hervormd-bennekom.nl ☎
41 84 78

Kijk voor meer info op: www.hervormd-bennekom.nl

De volgende diensten:

29 juli 2018:

9:30 Oude Kerk: ds. M. Wielhouwer, Ede (wijk 2/3)

18:30 Oude Kerk: ds. J. de Jong, Ede (wijk 1)

18:30 Brinkstraatkerk: geen dienst



Welkom / mededelingen.

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Aanvangslied: Lied 133

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Gemeente: die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.

Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van Christus Jezus, onze Heer.

Gemeente: Amen.

Zingen: Lied 287: 1, 2 en 3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezingen

Gen. 4: 1 - 16

Zingen: Lied 828: 1

Hebr. 11: 1 - 4 en 1 Joh. 3 (Eerste brief van apostel Johannes): 11 - 24

Zingen: Lied 828: 2 en 3

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Klein Credo Lied 344

DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader.

Collectemededeling

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 704: 1 en 3

Zegen met gezongen Amen.

Voor ik begin

*Voor ik begin
bij het beeld
of het einde van dingen
wil ik ook zeggen- Ik
kan dansen
Ik kan gaan met de wind
die door bomen
Ik kan zwemmen met de zee-
Vliegen
als ik wil
Voor ik begin
met grijs
of dat wat is geweest
Wil ik ook- Wat
nu mijn naam is
zingen
wat nu mijn dag maakt
hoe nu mijn hart gaat
hoe nu mijn stappen
hoe ik nu
voor ik begin*

(Van Hanna Koppenaar)

De afgelopen maanden (vanaf november 2017 tot nu) zijn een achtbaan geweest voor met name mijn ouders Piet en Tineke Vreugdenhil en daarnaast ons als kinderen en naaste familie en vrienden. Vanwege de vele ziekenhuisopnamen van mijn vader, zeer spannende momenten tussen leven en dood, zorg, medicijnen, hoop en vrees.

Al eerder heb ik in Bijeen een stukje geschreven om kort te vertellen hoe het is en om ieder te danken voor als steun en meeleven.

Ook nu wil ik namens mijn ouders, iedereen van harte danken die heeft meegeleefd de afgelopen tijd.

Mijn vader heeft begin juni een "slimme pacemaker" gekregen in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Het zal ongeveer drie maanden duren voordat de draadjes aan zijn hart hechten die mogelijk de hartpompfunctie kunnen versterken. De ondersteuning van de pacemaker bij zijn hartritme is al vanaf het begin merkbaar en vraagt wennen van papa.

Mijn moeder verzorgt mijn vader elke dag en helpt hem, dit is een pittige en liefdevolle job, die ze samen moedig gaan.

Ondanks deze 'reis door de achtbaan' zijn mijn ouders dankbaar dat ze leven en kunnen genieten van de dagen die God geeft.

Via deze weg, willen zij u allen hartelijk danken voor uw gebed en meeleven.

Hartelijke groeten,
Willemien Vreugdenhil
(Dochter van Piet en Tineke Vreugdenhil)

